

ECK Nieuws Nederland

ECKANKAR, Het pad van spirituele vrijheid

Zomer 2021, jaar 42 nr. 3

www.eckankar.nl

info@eckankar.nl



De onbeleefde verkoopster

Op een zatermorgen besloot een echtpaar om te gaan winkelen. Er was een magazijn uitverkoop bij een zeer dure meubelzaak. De uitverkoop begon om 10.00 uur, maar naast het magazijn bevond zich de gebruikelijke winkel die om negen uur openging. Het echtpaar kwam om 8.45 uur aan en zag een man buiten die bezig was een meubelwagen uit te laden.

"Is er ergens vlakbij een plek waar we koffie kunnen krijgen?" vroegen zij aan de man. Hij wees hen in de richting van een restaurant en ze vertrokken, maar na een tijdje rondgereden te hebben zonder het te vinden kwam het echtpaar terug bij het magazijn. De jongeman was nog steeds bezig om de vrachtwagen uit te laden.

Hij wilde hen weer aanwijzingen geven, maar zij zeiden: "Nee, we gaan gewoon de winkel in en wachten wel tot het magazijn opengaat."

Toen zij bij de voordeur van de winkel aankwamen, werden ze door een zeer opgewonden vrouw begroet: "Bent u hier voor de magazijn uitverkoop?" vroeg zij. "Ja", zeiden zij. "Nou, u moet tot tien uur wachten", zei ze en gooide de deur in hun gezicht dicht. Zij deden de deur open en zeiden: "Is de winkel nu niet open?"

"Nou, ja, dat is waar", zei de vrouw. "Wij zouden graag rond willen kijken", zei de man. Dus liet de verkoopster hen met tegenzin alleen om in de winkel rond te wandelen.

Net op diezelfde tijd liep de jonge man van het magazijn naar hen toe met twee koppen koffie. "Ik weet dat u uw koffie niet heeft gekregen, dus heb ik die voor u meegebracht", zei hij. Het echtpaar begon aan hun hete koffie te nippen, terwijl ze in de winkel rondliepen.

Plotseling kwam de jonge vrouw uit de ruimte achterin aanrennen. "Koffie wordt hier niet toegestaan", zei ze in stevige taal tegen de jonge man. Zich naar het echtpaar wendend, zei ze: "Als u koffie wilt drinken, moet u het buiten opdrinken."

Het was koud buiten en het echtpaar keek elkaar aan. De vrouw vertelde mij dat dit normaal het moment was geweest waarop zij en haar man hun geduld zouden hebben verloren en bepaalde dingen tegen de verkoopster gezegd zouden hebben. Maar het gebeurde deze keer niet. Op een zeer vriendelijke toon zei de vrouw tegen de geagi-



Harold Klemp,
de spirituele leider van Eckankar

teerde jonge verkoopster: "Ik kan me voorstellen hoe u zich voelt. Wij hebben ook een huis met veel dure meubels, maar wij weten hoe wij koffie moeten drinken dus we zullen niet overal op morsen. U kunt erop vertrouwen dat wij dat hier niet doen."

De jonge vrouw was nog steeds uit haar doen en zei enkele nogal onvriendelijke dingen terug. Dus zei de vrouw: "Ik denk dat het geen goede zaak was om een werknemer te bekritisieren in ons bijzijn. Hij probeerde gewoon om een klant een dienst te verlenen en ons welkom te laten voelen." Hierop begon de jonge vrouw zich te verontschuldigen.

"Mijn hond heeft overgegeven", zei ze, "en ik heb weinig geslapen." Toen liep ze naar de ruimte achterin.

Het echtpaar keek nog wat rond, toen zag de vrouw de jonge vrouw in de ruimte achterin met een oudere man praten. Ze kon het niet helpen om op te vangen hoe bezorgd de jonge vrouw klonk over haar zieke hond. Ze was erg overstuur. "Ik weet zelfs niet of ik vandaag wel op mijn werk zou moeten zijn", vertelde zij de oudere man.

De vrouw liep naar haar toe: "Ik kon het niet helpen om het te horen", zei ze. "Ik heb een kat, maar ik had altijd een hond. Wij houden net zoveel van onze huisdieren als we van een kind zouden houden."

Toen ging de ECKist naar de verkoopster toe en omhelsde haar. "Ik moet me verontschuldigen voor mijn onbeleefde gedrag", zei de verkoopster tegen haar. "Ik voel me gewoon zo naar. Ik denk dat ik tot rust moet komen."

Toen zei de ECKist tegen haar: "Nou, je zou een kop koffie kunnen nemen en die buiten opdrinken." Gelukkig had de verkoopster haar gevoel voor humor teruggekregen en lachten ze allebei.

– Harold Klemp, *What is spiritual Freedom*,
Mahanta Transcripts, Book 11, p.118

ECK Licht en Geluid vieringen

Iedereen is van harte welkom op de ECK Licht en Geluid viering. Iedere viering richt zich op een aspect van Eckankar waarbij teksten uit de ECK werken, het zingen van HU, lezingen en groepsdiscussies het verloop van de dienst kenmerken. Ontmoet anderen die ook op zoek zijn om meer inzicht en goddelijke liefde in hun leven te brengen tijdens deze speciale vieringen van het Licht en Geluid van God.

Ervaar het Geluid van Ziel

Ontdek je innerlijke begeleiding, ontdek genezing voor lichaam, verstand en geest, ontdek een hogere vorm van creativiteit. HU is een drager van liefde tussen jou en God.

HU is een heilig geluid en een mantra. Het is een aloude naam voor God dat al duizenden jaren in vele landen gezongen wordt voor spirituele ontplooiing. HU kan mensen verheffen van welke religie, cultuur of levensweg ook. Ervaar enkele van de vele voordelen van HU: innerlijke rust en kalmte, goddelijke liefde, bewustwording, spirituele ontdekking en ontwikkeling van jezelf en genezing van het hart.

Liefde is liefde. En dat ben jij. HU is het Geluid van Ziel.

Doe mee en kijk hoe het is om HU te zingen, in contemplatie te gaan en een spiritueel gesprek aan te gaan met gelijkgestemden.

Alle openbare activiteiten kunnen worden ingezien op <http://www.eckankar.nl/agenda>. Daar kun je je ook aanmelden. All public events can be found on <http://www.eckankar.nl/agenda>. Here you can register as well.

ECK Licht en Geluid vieringen ECK Light and Sound Services

Voorlopig vinden de ECK Licht en Geluid vieringen alleen via ZOOM bijeenkomsten plaats.

Aanmelding: <https://www.eckankar.nl/nl/agenda/>

Zondag 6 juni van 11.00 – 12.15 uur

Thema: Wie ben ik: het geheim van Ziel

Theme: Who Am I: The Mystery of Soul

Zondag 4 juli van 11.00 – 12.15 uur

Thema: Spirituele bescherming

Theme: Spiritual Protection

In augustus is er geen ECK Licht en Geluid viering

In August there is no ECK Light and Sound Service

Ervaar het Geluid van Ziel Experience the Sound of Soul

Voorlopig vinden de Geluid van Ziel evenementen alleen via ZOOM bijeenkomsten plaats.

Aanmelding: <https://www.eckankar.nl/nl/agenda/>

Donderdag 17 juni 20.00 – 21.15 uur (in het Nederlands)

Sunday June 27, 11.00 – 12.15 hours (in English)

Dinsdag 13 juli, 20.00 – 21.15 uur (in het Nederlands)

Not in July in English

In augustus is er geen Geluid van Ziel evenement

In August there is no Sound of Soul event.

Informatie: Jonker Tomaso: 06-23195745

Vrede en onzelfzuchtigheid

(Harold Klemp – *Spiritual Exercises for the Shariyat*, Book Two, p. 138)

Het mysterie van vrede kan alleen binnenin iemand gevonden worden en hij moet zijn staat van onzelfzuchtigheid naar anderen uitdragen om gradaties van vrede te brengen; tenminste, als zij er klaar voor zijn en bereid om deze kwaliteit van God in zichzelf te aanvaarden. Iedere omgeving is uniek in zichzelf en moet door de chela die ernaar verlangt om vrede binnen zijn grenzen te brengen op verschillende manieren behandeld worden.

– SKS, Bk 2, p. 194

Zing een paar minuten lang het woord *Shanti*. Laat de vrede van ECK in je hart schijnen.

Zing het woord zachtjes voor jezelf als je je in gespannen of zorgwekkende situaties bevindt – niet om de situatie te veranderen, maar om je eigen wezen tot kalmte te brengen.

Zie jezelf als het oog van de storm – een neutrale baken van de zegeningen van ECK.

Volg dan je hart.

ECKANKAR Nederland

ECKANKAR Nederland organiseert verschillende activiteiten voor leden en niet-leden om spirituele ervaringen uit te wisselen.

Om een eerste lessenserie van Eckankar te bestuderen kan zonder verdere verplichtingen voor een jaar het lidmaatschap worden aangevraagd op www.eckankar.org.

Deze lessenseries kunnen alleen of in een Satsang worden bestudeerd (bij voldoende aanmeldingen). Neem voor meer informatie hierover en deelname aan een Satsangklas contact op met Satsangcoördinator Ernee Tjallega: 06-23592705 of mailen naar R2twee@gmail.com

Boeken van ECKANKAR (ook die in het Nederlands vertaald zijn) zijn, behalve op www.eckankar.org, ook te bestellen via 06-53398062.

Op www.eckankar.nl is het gratis boekje *Aloude Wijsheid voor Vandaag* te downloaden.

De lessenseries (ook die in het Nederlands vertaald zijn) zijn te bestellen bij Eckankar internationaal [USA], www.eckankar.org (volledig adres zie de kolom hiernaast). De Engelstalige lessenseries zijn ook online te lezen door in te loggen met uw ECK ID nummer en uw voornaam op:

<https://www.eckankar.org/html/Members/DiscoursesOnline/mydiscourses.html>

Facebook

Eckankar in Nederland heeft nu ook een Facebook pagina. Kijk op "Eckankar in Nederland" en LIKE de pagina om inspirerende teksten te ontvangen en tussentijds op de hoogte te blijven van activiteiten. Ook kan er op de teksten gereageerd worden en kunnen er vragen gesteld worden.



ECK spirituele dienstverlening

ECK spirituele hulpverleners en ECK geestelijken

Leden en niet-leden van ECKANKAR mogen altijd contact opnemen met de ECK geestelijken voor onderstaande diensten.

De vier vieringen van het leven:

De ECK Wijdingsceremonie voor jonge kinderen, de viering van het nieuwe leven en een nieuwe fase in de thuisreis van Ziel naar God.

Het ECK Overgangspiritueel voor jongens en meisjes van 13 jaar oud, de viering van hun persoonlijke verbinding met de leer van ECK.

De ECK Huwelijksceremonie.

De ECK Herdenkingsdienst.

Een onderhoud met een ECK Spiritueel Hulpverlener (ESA):

Dit kan helpen antwoorden te vinden in omstandigheden die u op de proef stellen, door de persoonlijke leiding van de Heilige Geest.

Het ESA gesprek wordt gevoerd met een ECK Spiritueel Hulpverlener, een lid van de ECK geestelijkheid die speciaal is aangewezen en opgeleid om deze assistentie te kunnen verlenen (zie lijst hiernaast).

Er is geen honorarium verbonden aan bovenstaande dienstverlening maar ECK geestelijken accepteren wel donaties voor ECKANKAR.

Ook kunt u contact opnemen met de Regionale ECK Spiritual Aide van Eckankar Nederland Jonker Tomaso (06-23195745).

Deze nieuwsbrief is ook te downloaden via www.eckankar.nl of vraag een digitale versie aan via nieuwsbrief@eckankar.nl

(Adres-) wijzigingen doorgeven aan nieuwsbrief@eckankar.nl

Teksten in deze publikatie, afkomstig uit de boeken van ECKANKAR, worden vertaald met toestemming van ECKANKAR.

Kopij volgende nieuwsbrief vóór 1 augustus 2021 bij Ernee Tjallega: 06-23592705 of mailen naar R2twee@gmail.com.

De redactie behoudt zich het recht voor verhalen in te korten en/of te wijzigen. Voor vragen mail naar nieuwsbrief@eckankar.nl

De meningen in deze nieuwsbrief zijn die van de schrijver(s) en niet noodzakelijkerwijs van ECKANKAR of Sri Harold Klemp, de MAHANTA, de Levende ECK Meester.

De termen ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL, VAIRAGI en andere zijn merken van ECKANKAR, P.O. Box 2000, Chanhassen, Minnesota 55317, USA.
© Copyright 2021
Alle rechten voorbehouden.

Donaties ECKANKAR Nederland

IBAN: NL77 INGB 0002884772

BIC: INGBNL2A

Postadres: Athenesingel 24,
2548 TH Den Haag.

Regionaal ECK Spiritual Aide:

Jonker Tomaso, Froukemaheerd 182,
9736 RR Groningen (tel. 06-23195745)

ECK Spirituele hulpverleners

Anne Daniels: 0172-574974

Dirk van Dierendonck: 020-6860390

Freek Zilvold: 06-26392583

Ineke Elbers: 020-6860390

Jonker Tomaso: 06-23195745

Erik Zwang: 06-19777467

From within the Folds

of a deep sleep

Martin Giling

**I uncovered, vibrating within me,
since the dawn of time,
never revealing,
never knowingly present,
always hidden,
deep down below,
Deep within the stillness
of my own character
a joy beyond pleasure.
Way beyond,
much further,
than where I've ever been.
Through an act of kindness from my friends
by an act of love instilled
with humour and sheer determination
I had to silence my demons first.
Ask them to leave,
be transformed,
and simply return as pure spirit.
I've spent a lifetime searching,
travelled far and wide
only to find myself,
within my own heartbeat**